

## *Berichtje van een bestuurslid.*

We hebben, als bestuur van Zon voor Maimon, besloten om af en toe bij toerbeurt een stukje te schrijven voor de website.

Aan mij de eer om als 1<sup>e</sup> te mogen beginnen.

Nu komt me dat eigenlijk wel goed uit, omdat we als gezin (en nog een paar familieleden) afgelopen winter nog bij Henny, en dus ook in Maimon, geweest zijn.

Wat ons direct opviel toen we bij het 'activiteiten centrum van stichting Candida Minaya' kwamen, dat er een bepaalde rust heerste.

Het was er netjes, opgeruimd en georganiseerd. En eerlijk gezegd is dat wel eens anders geweest in de voorgaande jaren. Het was er een gezellige drukte, de winkel en apotheek werden druk bezocht.

Uit de buurt werden overal direct stoelen vandaan getoverd en wanneer we kwamen werd er telkens weer de typisch Dominicaanse koffie voor ons gezet door een buurtbewoner.

Naast dat we een geweldige vakantie hebben gehad (we zijn

werkelijk weer overal en nergens geweest met Henny en Domingo, Niels en Catherine) hebben we ook de stichting leden van Candida Minaya ontmoet. De meesten hiervan kenden we al van eerdere bezoeken.

Met hen hebben we een leuke dag gehad. Dit viel mooi samen met Henny's verjaardag, dus we hadden lekker gebak bij de koffie, wat 'n luxe!

We hebben diverse onderwerpen besproken samen, ook qua stichting, en het blijkt dat we op een lijn zitten.

De manier van werken, zoals nu gebeurt, bevalt ons allen prima. Het vrijwel maandelijks verzenden van dozen geeft hen rust en continuïteit. De bevolking van Maimon en omstreken blijft op deze manier constant betrokken en in beweging, doordat er veel regelmatigere nieuwe spullen te verkrijgen zijn in de winkel en apotheek. Zo wordt het 'centrum van Candida Minaya' ook een gezellig middelpunt van de omgeving.





Verder hebben we met enkele familieleden binnen onze groep een dag dakplaten vervangen. Dit was mogelijk door de opbrengsten van de verkoop van de verzonden goederen. Voor ons persoonlijk was dit geweldig om te kunnen doen. Dankbaar werk, om deze mensen weer een droge slaapplek te kunnen geven! Voor herhaling vatbaar wat mij betreft!

Verder hebben we, ergens afgelegen, een kerkelijk medewerker bezocht. En daar een doos met gratis goederen afgegeven. Deze goederen deelt hij uit aan bevolking ter plaatse die het op DAT moment ECHT nodig hebben.

Het blijft ons opvallen, dat ondanks alle tegenslagen van natuurrampen en economische problemen, de mensen zo positief in het leven staan. Zij zijn altijd bereid om elkaar te helpen waar nodig en om zelfs hun laatste cent nog aan een ander te geven die 'm harder nodig heeft dan zichzelf. Daar kunnen wij nog wat van leren....

We hopen als gezin over een paar jaar weer te kunnen gaan. Want het is en het blijft een gigantisch mooi land!



Op dit moment zijn we bezig met de werkzaamheden in ons **nieuwe pand**.  
(realiseren van een keukentje, toilet, elektra enz.).

We zijn heel blij met dit kosteloos aangeboden pand in Veenendaal!

Binnenkort kunt u een uitnodiging verwachten voor de officiële opening. Deze opening zal zaterdagmiddag 4 mei plaatsvinden.

We kunnen u al verklappen, dat als het goed is, Henny hierbij ook aanwezig zal zijn.

En tot slotte wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om iedereen heel hartelijk te bedanken voor zijn of haar hulp op welke manier dan ook!

Een hartelijke groet aan u allen,

Jacco Hardeman, penningmeester van Zon voor Maimon.